

## Ψήφισμα φοιτητικού Συλλόγου Μαθηματικού Αθήνας

Στις 4 Δεκέμβρη προσαγάγεται από καφέ των Εξαρχείων ο Χ. Πολίτης από άνδρες της ομάδας ΔΕΛΤΑ, αλλά και της αντιτρομοκρατικής. Αμέσως στήνεται στην πλάτη του ένα παιχνίδι εντυπώσεων και παραπληροφόρησης από τα ΜΜΕ. Ο Χ. Πολίτης φέρεται ως ένας αιμοδιψής αναρχικός και αδίστακτος τρομοκράτης, όμως η αλήθεια είναι ότι ο Χρήστος είναι γνωστός από τους κοινωνικούς αγώνες από το '96 και μετά και ποτέ δεν έκρυψε την πολιτική του ταυτότητα, αυτή του αναρχικού.

Ο Χ. Πολίτης βρίσκεται στην φυλακή προφυλακισμένος για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, της οποίας όμως τα άλλα μέλη ούτε φασιικά δεν γνωρίζει. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ενάντιων του, κανένας μάρτυρας δεν τον αναγνωρίζει, κανένας αστυνομικός δεν υποστηρίζει ότι συναντήθηκε με κάποιον από τους συγκατηγορούμενούς του και σε καμία τηλεφωνική υποκλοπή δεν ακούγεται το όνομά του. Η ποινικοποίηση ατόμων μόνο και μόνο για τα πολιτικά τους φρονήματα μονό από φασιστικά καθεστώτα έχει γίνει στο παρελθόν και ελληνική "δημοκρατία" διεκδικεί τα πρωτεία σε αυτόν τον τομέα.

Στην παρούσα οικονομική και κοινωνική συγκυρία όπου ολόκληρο το καπιταλιστικό κατασκεύασμα είναι έτοιμο να πέσει η μόνη λύση για το κράτος είναι να καταστείλει κάθε φωνή που διαφωνεί, κάθε αντίσταση που οξύνει τον κοινωνικοταξικό πόλεμο που μαίνεται, κάθε καρδιά που αγωνίζεται για μια κοινωνία ισότητας, ελευθερίας και αλληλεγγύης. Ως φοιτητικός σύλλογος δεν ανεχόμαστε την ποινικοποίηση των ιδεών και των πολιτικών απόψεων και γι' αυτό απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση του Χ. Πολίτη καθώς και την παύση κάθε είδους δίωξης του.

**Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας**