

# Πως, που, πότε και γιατί η τάξη βασιλεύει στην Αθήνα

για την σύλληψη της Αντιγόνης, την κρατική τρομοκρατία και την αλληλεγγύη

Οποιαδήποτε κατασταλτική πολιτική που ακολουθεί το κράτος και σέβεται τον εαυτό της οφείλει να είναι αμείλικτη και επικοινωνιακή. Δομείται μακροπρόθεσμα στοχοποιώντας όσο περισσότερο κόσμο μπορεί στοχεύοντας υλικά στα κομμάτια που αντιστέκονται και ιδεολογικά στα μυαλά της κοινωνίας μέσω των κεντρικών μέσων προπαγάνδας: τα μήντια. Κάπως έτσι εξελίσσονται τα πράγματα στη μητρόπολη. Παρασκευή 13 Νοέμβρη. Μετά από πάρτι γενεθλίων στην κατάληψη Πατησίων & Σκαραμαγκά και ενώ ο κόσμος αποχωρούσε τα ξημερώματα, ομάδα της αντιτρομοκρατικής μαζί με ασφαλίτες που την είχαν στημένη στους γύρω δρόμους απαγάγουν με κινηματογραφικό τρόπο τέσσερα άτομα. Την επόμενη ημέρα το μεσημέρι, οι 3 από τους απαχθέντες αφήνονται ελεύθεροι, ενώ η Αντιγόνη κρατείται βάσει εντάλματος σύλληψης, που εκδόθηκε εναντίον της την Πέμπτη 12/11 για συμμετοχή στην οργάνωση «συνομοσία πυρήνων της φωτιάς».

**Πως;** Με κινηματογραφικό τρόπο. Από την σύλληψη της μέχρι την μεταφορά της στα δικαστήρια. Κουκουλοφόροι κομάντο, ειδικά σώματα ασφαλείας, αλεξίσφαιρα γιλέκα, οπλοπολυβόλα, κάμερες και εκτεταμένα ρεπορτάζ συνθέτουν ένα θεαματικό σκηνικό καταπολέμησης της «νέας γενιάς τρομοκρατών». Τα δελτία των οχτώ πρέπει να έχουν ρεπορτάζ.

**Πότε;** Η Αντιγόνη θα παρουσιαζόταν στο αστυνομικό τμήμα δύο μέρες μετά την σύλληψη της. Και αυτό γιατί είχε συλληφθεί στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της 8 Μάρτη του 2007 – μετά από μαζικές συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής έξω από τη βουλή – ύστερα από μαζικές προσαγωγές στο σωρό των διαδηλωτών (61 συλλήψεις). Η Αντιγόνη μετά από τη δίκη υποχρεούταν να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της κάθε πρώτη και 15<sup>η</sup> μέρα του μήνα.

Θα μπορούσαν να την είχαν συλλάβει εκεί. Με την επιχείρηση της Παρασκευής το κράτος θέλησε να δείξει ότι η αντιτρομοκρατική παράγει έργο: μετά από το χτύπημα στο σπίτι του βουλευτή του Πα.Σο.Κ. Μίμη Ανδρουλάκη το μεσημέρι της ίδιας μέρας έπρεπε να υπάρξει άμεση απάντηση. Έπρεπε το κράτος να υπερασπιστεί το δόγμα «μηδενική ανοχή», να υπενθυμίσει πως η δημοκρατία των εμπορευμάτων και της μισθωτής σκλαβιάς δεν κινδυνεύει, η τρομοκρατία εξαρθρώνεται, όλα πάνε καλά. Order prevails in Athens!

**Που;** Κοντά σε μία κατάληψη. Θα πουν : «σύλληψη υπόπτου για τρομοκρατία έξω από κατάληψη αντιεξουσιαστών», θέλοντας να δείξουν πως οι απελευθερωμένοι και αυτοδιαχειριζόμενοι κοινωνικοί χώροι αποτελούν καταφύγια διωκόμενων και ορμητήρια εμπρηστικών και ένοπλων ενεργειών. Προετοιμάζοντας για άλλη μια φορά το έδαφος για εκκενώσεις στεκιών και καταλήψεων.

**Γιατί;** Η απάντηση είναι προφανής. Μετά την εξέγερση του δεκέμβρη το κράτος θέλησε να μαζέψει τα ασυμμάζευτα. Θέλησε να προετοιμαστεί ενόψει μιας νέας γενικευμένης συστημικής ανυπακοής παίρνοντας τα μέτρα του. Προπαγάνδισε τον αφανισμό των καταλήψεων, κινήγησε τους μετανάστες, οργάνωσε τους παρακρατικούς, πίεσε γι' άρση του ασύλου, έκανε άρση του απορρήτου τηλεπικοινωνιών, επίσημη χρήση των καμερών διαχείρισης της κυκλοφορίας πέρασε ιδιώνυμα για τις κουκούλες. Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της αντιεξεγερτικής πολιτικής δεν θα μπορούσε να λήψη και η εξάρθρωση της «τρομοκρατίας». Δημιούργησε λίστες με υπόπτους & γιάφκες, προσχώρησε σε συλλήψεις, σε εντάλματα διώξεων, επικήρυξε.

Μέχρι στιγμής για την υπόθεση της «συνομοσίας πυρήνων της φωτιάς» έχουν συλληφθεί και είναι προφυλακισμένα τρία άτομα. Το σπίτι στο Χαλάνδρι στο οποίο έγιναν οι αρχικές συλλήψεις βαφτίζεται γιάφκα για να μπορέσουν να ευσταθούν τα εντάλματα και οι αυθαίρετες συλλήψεις. Ιδού η επίσημη δήλωση της αστυνομίας για τις διώξεις και τους προφυλακισμούς: «Ας αποδείξουν μόνοι τους ποιοί είναι οι αθώοι. Εμείς από τη στιγμή που βρέθηκαν αποτυπώματά τους είμαστε υποχρεωμένοι να τους στοχοποιήσουμε όλους».

Η Αντιγόνη τελικά μετά την απολογία της στον εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αλλά θα δικαστεί. Θα δικαστεί διότι το αποτύπωμα της ενδέχεται να βρέθηκε σε κινητό αντικείμενο μέσα στο σπίτι. Ακόμα και αυτό δεν είναι σίγουρο. Το σίγουρο είναι ότι όποιοι έχουν συλληφθεί στο παρελθόν, υπάρχει περίπτωση να κατηγορηθούν στο μέλλον χωρίς στοιχεία. Το σίγουρο είναι πως μετά την κουκούλα ποινικοποιούνται και οι προσωπικές σχέσεις. Το σίγουρο είναι πως στην προσπάθεια να προστατευτεί η δημοκρατία της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης, στην προσπάθεια να προστατεύσουν οι από πάνω και τα προνόμια τους η επίθεση του κράτους θα είναι ολομέτωπη.

Και σε αυτήν την συνθήκη δεν θα είμαστε αμέτοχοι. Με όπλο την αλληλεγγύη επιλέγουμε να αυτοοργανωθούμε και να αντισταθούμε. Η αλληλεγγύη είναι ο κρίκος που συνδέει τους αγώνες των από τα κάτω δηλαδή των καταπιεσμένων. Είναι η στάση που μας κάνει να επιλέγουμε στα δίπολα που ανοίγονται.

Δείχνουμε αλληλεγγύη στην Αντιγόνη και στους υπόλοιπους που διώκονται για αυτήν την υπόθεση όχι μόνο επειδή κατηγορούνται χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. Η αλληλεγγύη μας είναι στα πρόσωπα που φυλακίζονται και τρομοκρατούνται, σ' όλους τους πολιτικούς κρατούμενους άσχετα αν είναι αθώοι οι ένοχοι για το κράτος κι είτε εμείς συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με τις πολιτικές πρακτικές που ακολουθούν.

**Όχι στην ποινικοποίηση των φιλικών και συντροφικών σχέσεων**

**αλληλεγγύη στους διωκόμενους για την υπόθεση «συνομοσία  
Πυρήνων της φωτιάς»**

**άμεση απελευθέρωση των προφυλακισμένων Μασούρα, Γιόσπα,  
Χατζημιχελάκη**

**Καμιά δίωξη στην Αντιγόνη**

ανοιχτή συνέλευση από το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι φυσικομαθηματικού